



Forum Spelen met stokken GEVAARLIJK?

[HondenForum](#) > [Gezellig praten](#) > [Spelen met stokken GEVAARLIJK?](#)

 **Ilja**

Hoi allemaal,

Ik lees wel eens hier op het forum dat er met stokken gespeeld wordt. Door de jaren heen heb ik nare ervaringen gezien, gehoord en zelf meegemaakt door het spelen/goeien met stokken.

Mijn allereerste hondje "Sadie" speelde graag met stokken. Steevast kwam zij tijdens de wandeling een gevonden stok aanbieden, die ik dan voor haar weggooid. Een groter feestje bestond er niet om die dan zo snel mogelijk na te rennen en te vangen/pakken. Het liefst nog vóór de stok op de grond kwam. Dit heeft Sadie ooit duur moeten betalen.

De stok die ik gooide sprong - bij het neerkomen - van kop op kop. Sadie probeerde de stok te pakken maar kreeg de stok IN haar keel.... Ze gilte het uit van de pijn en bleef een poosje staan kokhalzen en spugen en er kwam bloed mee, tijdens het spugen. Ik schrok me dood....

Ik ben direct naar de dierenarts gereden met haar. De DA constateerde een gaatje in haar keel maar kon hier niets aan doen. Weken heeft Sadie moeilijk kunnen slikken tijdens het eten.

Op een gegeven moment zat mijn huidige [v]echgenoot haar over de hals/keel te strijken. Ineens had hij bloed aan zijn handen.

Bij nader onderzoek bleek Sadie een gaatje in haar keel te hebben, aan de buiten kant...

Ik was op dat moment bij mijn schoonouders en mijn schoonvader was dierenarts en had spreekuur op dat moment.

Toen hij haar nog eens goed onderzocht bleek er nog een piepklein stukje hout in het wondje te zitten wat naar buiten gewerkt was door Sadie's eigen lijfje.

Kennelijk was er toch een splinter van de stok blijven zitten, tijdens het ongeluk met de stok.

Ooit was ik eens voor één van mijn Collie's in Utrecht. Toen ik in de wachtkamer zat op de Universiteit Diergeneeskunde kwam er een hond aangelopen met een verband om zijn nek. De eigenaar vertelde mij - op mij vraag wat de hond had - dat de hond tijdens het gooien van een stok, de stok in de keel had gekregen. En was daarvoor geopereerd.

Een aantal jaren terug kreeg ik te horen - op de hondenschool waar ik trainde - dat er een windhondjes uit mijn groepje verongelukt was.

Tijdens het na-rennen van de stok, had dit "snelle" hondje zichzelf - via de bek - doorboort en was overleden vóór de eigenaar bij de dierenarts arriveerde.

Een vriendin van mij heeft Corgie's.

Haar hond heeft tijdens het spelen, de stok in de mondbodem gekregen. Het kostte de hond een onder-voortandje. En het gat in de mondbodem moest gehecht worden.

Vanmorgen was een zoon op bezoek bij onze burens. Zijn hond had plots een tuig om, inplaats van een halsband.

Ook deze hond - die aan het spelen was geweest met de kinderen - had de stok in de keel gekregen....

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Negen van de tien keer gaat het goed als er gegooid wordt met een stok.

Ik speel nooit meer met stokken na het ongeluk met Sadie.

Sterre sjuwt wel eens met stokken in het bos maar daar blijft het ook bij.

Het is maar een waarschuwing....

Lieve groet, Ilja

High-five van *Sterre*



Kimberley

hai allemaal,

Onlangs is bij ons in het uitlaat park een hond overleden door een stok...

het baasje was met zijn hond aan het stok gooien en na een paar keer goed te zijn gegaan gooide hij de stok en de hond er heel hard achteraan. de stok belande met een punt in de grond en de hond rende er met zn arm snoetje in.

De stok ging recht naar binnen 🙄arm stakkertje heeft het niet overleefd. 🙄

wees dus alsjeblieft voorzichtig bij het "zoek de stok" spelen met je dierbaar hondje

groetjes van Kim en Nina